

De Wiek

September en oktober 2021



Parochie
St. Jan de Evangelist
Breezand

DE WIEK

Redactie: mw. E. Winnubst, Zandvaart 123

0223 522886

e-mail: wiek@sintjanbreezand.nl

Verspreiding: dhr. L. Beelen

0223 522478

Parochie St. Jan de Evangelist

Website: www.sintjanbreezand.nl

Wijdenes Spaansweg 58, 1764 GL Breezand

Telefoon: 0223 521252 Rabobanknr.: NL07RABO 0109001060

Voorgangers: Ivan Garcia Ferman fgi0017@gmail.com

06 17129642

Eerst aanspreekbare pastor: Diaken Henk Schrader

06 10306086

henk.schrader@quicknet.nl

0224 219460

Contactpersonen

dhr. F. van Lierop	Voorzitter parochieraad	0223 522232
mw. D. Rooijackers	Penningmeester	522568
mw. A. Smiers	Secretaris	521516
mw. M. Duineveld	Werkgroepen en Martha-gilde	523484
mw. E. Weijers	Lectoren en bezoekersgroep	521839
dhr. L. van der Reep	Onderhoud gebouwen, koster	522850
mw. J. Wijnker	Administratie, begraafplaats	522672
mw. L. Hoep-v/d Meer	Avondwakegroep	522725
mw. J. Pennings	Communie aan huis	522987
mw. M. Duineveld	Caritas	523484
dhr. M. van der Pal	Koster	521267
mw. C. Groot	Misdienaars	521616
mw. A. Hertogh	Collectanten	06 36582696
dhr. T. van Zanten	Bloemengroep	523404
dhr. C. Looijesteijn	Ophalen attentiebijdrage	521928
Mereboer	Uitvaartzorg	0227 592087
Mw. J. de Jong	Uitvaartzorg Het Licht	06 44481133

Voor opgaven misintenties en afspraken huwelijken, jubilea en dopen:

Caroline Groot en Monique Huiberts: donderdags in de oneven weken van 14.30 tot 15.30 uur in de pastorie. Wilt u telefonisch contact, belt u dan 06-52243427 (Monique) of 06-47091122 (Caroline). Of mail naar secretariaat@sintjanbreezand.nl

Uiteraard kunt u uw wensen ook altijd schriftelijk kenbaar maken via de brievenbus van de pastorie (kosten intentie € 8,50).

TER OVERWEGING

Beste parochianen,

De vakantieperiode is voorbij. Het is anders dan de anderen jaren geweest, maar ik hoop dat u deze tijd genomen heeft om de rust te krijgen die u nodig had. Voor sommigen ver, voor anderen dichtbij. Maar het belangrijkste was om van deze periode te kunnen genieten.

Het nieuwe schooljaar is begonnen en wij hopen dat ook wij als kerk de gewone activiteiten van de kerk kunnen realiseren, maar die moeten wij op de handen van God neerleggen en op Hem vertrouwen en bidden.

Want dat hebben wij ook nodig VERTROUWEN. Dat is misschien een gewoon woord voor ons geworden maar de vraag is: wat betekent het eigenlijk, vertrouwen in ons dagelijks leven?

Het vertrouwen is een belangrijk aspect in het christelijk leven. Dat zien wij bij de roeping van Maria. Maria begrijpt niet alles, maar zij vertrouwt het woord van de Heer: "Mijn geschiede naar uw woord". Het woord van God die mens is geworden. Dat is wat het vertrouwen in ons kan doen. Dat het woord in ons vlees kan worden. Dat betekent dat Jezus Christus in ons geboren kan worden.

Dat is misschien moeilijk te begrijpen, zoals het voor Maria was, maar dat is vertrouwen. Wij kunnen niet alles met ons verstand begrijpen dan kunnen wij een stap verder in het geloof zetten en zeggen zoals Maria deed: "Mijn geschiede naar uw woord".

Dat wens ik voor iedereen van ons aan het begin van dit nieuwe schooljaar. Het vertrouwen dat het beter kan worden. Dat God met ons is. Dat Hij Zijn zoon naar ons gestuurd heeft om ons deze zekerheid en nabijheid te geven. Dat bidden wij en Hij zal ons Zijn Geest sturen om dit te bevestigen.

U ziet alles draait en ik hoop U dan ook gauw een keer te mogen ontvangen tijdens de mis. En als u voor een of anderen reden niet naar de kerk kunt komen en graag wilt dat ik u bezoek, kunt u ook telefonisch contact met mijn opnemen en ik zal het zeker doen.

Dus graag tot ziens, Pastoor Ivan

VAN DE PAROCHIERAAD

Grote schoonmaak kerk op vrijdagochtend 17 september. Wie doet er mee?

Elke twee weken maakt een groep vrijwilligers de kerk schoon. Eén keer per jaar organiseren wij een grote schoonmaak in de kerk. Voor het schoonmaken van alle kerkbanken, de koorbak, de portalen, de deuren, de ramen, noem maar op. Uiteraard kunnen we hierbij de nodige hulp gebruiken. Vele handen maken licht werk. Daarom nodigen wij iedereen uit om mee te helpen, ook mannen.

De datum is vrijdagochtend 17 september van 8.30 uur tot 12.30 uur. Graag zelf een emmer, spons, schoonmaakdoek en zeem meenemen. Voor de koffie, thee en wat lekkers zorgen wij.

Je kunt je opgeven bij Marleen Duineveld.

per mail: M.Duineveld@planet.nl of telefonisch: 0223 523484.

Koperpoetsen

Elk jaar poetst een vaste groep vrijwilligers al het koperwerk van de kerk. Dit jaar doen zij dat op een middag of ochtend in september of oktober. De datum is nog niet bekend. Ook deze groep kan extra handen gebruiken. Wil je meehelpen, meld je dan aan bij Joke de Groot: 0223 522977.

Dopen

U kunt uw kind voor de doop opgeven op de donderdagmiddag in de oneven weken van 14.30 tot 15.30 uur bij ons parochiesecretariaat: 0223 521252. Als voorbereiding kunt u de website:

www.venstersopkatholiekgeloven.nl raadplegen en als u op Google 'doopvieringen' intoetst, vindt u diverse parochie-websites met veel informatie en teksten over en voor doopvieringen die u als voorbeeld kunt nemen. Ook vindt u daarin de volgorde van de doopviering. Na uw opgave wordt er contact met u opgenomen om met de voorganger kennis te maken en de doopviering voor te bereiden eventueel samen met de andere doopouders.

Einde automatisch bezorgen van de gedrukte Wiek

Per september zal de papieren Wiek niet meer automatisch worden bezorgd bij alle parochianen. Dit om kosten te besparen.

Diegene die hebben aangegeven de papieren Wiek te willen blijven ontvangen, zullen deze nog wel in de brievenbus krijgen. Hiervoor zal een bijdrage van € 12,50 worden berekend.

Wanneer u De Wiek digitaal wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen via de mail bij het secretariaat:

secretariaat@sintjanbreezand.nl



Voorkeurparochiaan

Wanneer een parochiaan verhuist naar een andere woonplaats worden de parochiegrenzen overschreden en wordt men ingeschreven in de parochie die behoort bij de nieuwe woonplaats. Men is dan dus géén parochiaan meer in de parochie waar men tot de verhuizing heeft gewoond.

Bij de toekenning van graven op onze begraafplaats wordt onder andere bekeken of men parochiaan is in onze parochie.

Wanneer u de wens heeft om op onze begraafplaats te worden begraven is het dus van belang om parochiaan te blijven.

Indien u aangeeft betrokken te willen blijven bij de parochie St. Jan de Evangelist dan kunt u ingeschreven worden als voorkeurparochiaan.

Heeft u vragen over dit onderwerp, bent u of weet u iemand waar bovenstaande voor geldt dan kunt u op donderdagmiddag op oneven weken tussen 14.30 en 15.30 uur contact opnemen met het parochiesecretariaat: 0223 521252

ONS GELOOF HET JAAR DOOR

Voor wie vrij wil zijn

De zomervakantie is voorbij. Voor veel van ons betekende dit een paar weken vakantie, thuis of op een mooie vakantiebestemming. We kunnen dan doen waar we zin in hebben, omdat er even niets moet. Een beetje rondkijken in de omgeving, wat lezen of genieten van de zon. Heerlijk zo te leven, met een ontspannen en vrij gevoel.

Dan begint 'het gewone leven' weer. Werk of school en andere bezigheden. Zijn dit ook dingen die we willen of is het een kwestie van moeten? Kunnen we dan ook doen waar we ons goed bij voelen? Voelen we ons dan ook vrij?

Vrijheid benutten

Ook al is er in ons land sprake van uitgebreide regelgeving, we hebben veel ruimte om ons leven op onze eigen manier in te vullen. Hoe gaan we met deze vrijheid om? Benutten we haar of maken we er te weinig gebruik van? Doen we wat ons hart ons ingeeft of volgen we een andere route? En waar brengt die route ons naartoe?

Persoonlijke vrijheid

Zelf kiezen hoe we willen leven, is ons geboorterecht. Niet voor niets heeft God ons ieder een eigen wil gegeven, hersens om zelf na te denken en een hart als kompas om de weg te wijzen. Zo kan iedereen zijn persoonlijk pad volgen. Met onze eigen wil hebben we de keuze ons hart te volgen of niet. Al kan het zijn dat we zo uit ons hoofd leven, dat het hart vergeten wordt.

Volgzaam of autonoom

Als we niet naar ons hart luisteren, waar luisteren we dan naar? Zijn het de maatstaven van de maatschappij, die ons vertellen hoe we horen te leven? Leven we volgens de verwachtingen van de mensen om ons heen, omdat we bijvoorbeeld bang zijn buiten de groep te vallen? Maar hoe vrij ben je als je volgzaam bent?

Hoe weet je nu of je leeft zoals dat bij je past? Dat merk je aan het gevoel dat het je geeft. Voel je je blij en ontspannen? Heb je voldoende energie? Voel je enige passie bij wat je doet?

Het is mooi als je je persoonlijke pad hebt gevonden. Maar wat als dit niet zo is? Durf je dan alsnog je hart te volgen? Het kan best zijn dat je wel weet wat je graag zou willen, maar dat je het toch niet doet. Omdat je ego dingen zegt in de trant van 'kan niet', 'mag niet', 'durf ik niet', 'is gek'. Wanneer je hart iets verlangt dat buiten 'het bekende' valt, dan zegt het ego al snel: "Ja maar ..."

Ja maar

'Maar als je naar je hart moet luisteren, ben je toch ook onderdanig en onvrij?' Wanneer je naar je hart luistert, zit je ego niet meer aan het roer, maar heeft een dienende functie gekregen. Je hecht meer waarde aan je gevoel. Je luistert naar je hart, je intuïtie. Je richtingaanwijzer is: wat geeft jou een goed gevoel?

In je eigen hart ligt het antwoord op veel vragen. Je moet soms wel een beetje graven. Je moet er moeite voor willen doen. En onderweg durven loslaten ... jezelf van alles wat je niet bent en niet gelukkig maakt ontdoen.

De wijsheid van je hart

Het mooie is dat je hart weet wat je nodig hebt, waar je van houdt en waar je het beste naartoe kunt gaan. In je hart woont liefde en zij gunt ieder mens een liefdevol, vrij en gelukkig leven. Een leven dat ontspannen en met vreugde beleefd wordt. Wanneer je zo'n leven wilt, niet alleen op vakantie maar altijd, vraag dan je hart de weg te wijzen. Hiervoor kun je de stilte opzoeken. Zo kun je gemakkelijker horen wat ze jou vertellen wil.

Hier een kort voorbeeld van een gebed of hulpvraag:'

"Lief hart, ik wil zo graag vrij zijn.
Help mij los te laten wat mij beperkt.
Wijs mij de weg.
Leer mij wat vrijheid is. Amen."



Vrije geest

Heerlijk vrij te leven
Zonder dwang en zonder zorgen
Geen gedachte over wat moet
en geen gepieker over morgen

Ik ben even gaan zitten,
aan de oever van een meer
Ik was er gister, ben er nu
en morgen kom ik er weer

Hier zit ik in stilte
met alleen 'ik' die ademhaalt
Wanneer mijn gedachten stoppen
is er niemand die om morgen maalt

Af en toe komen er toch zinnen,
als bijengezoem in mijn hoofd
Ik laat de bij voorbij zoemen
ook al willen de woorden worden geloofd

Maar hier zit ik zonder oordeel,
zonder aandacht voor wat ik denk
In mijzelf de stilte vinden
vind ik echt een godsgeschenk

Nog even en dan stap ik
weer in mijn dagelijks bestaan
Wat daar ook staat te gebeuren
ik kan altijd naar deze plek teruggaan

Vrijheid is ... in jezelf de stilte vinden
ook al woedt er buiten een orkaan

VIERINGEN

Zaterdag 4 september 19.00 uur

Voorganger: Diaken H. Schrader

Lector: J. Brouwer

Organiste: T. Faas

Collectant: H. Houdijk

Intenties: Bernardus Johannes Antonius Maria Brom, Adrianus Reinier Weijers van wie wij gedenken dat hij een jaar geleden is overleden, Familie Hendriks-Korver, Rie Vaessen-van Maren en Estan, Martien en Corrie Wormsbecher-van der Meer

Zondag 12 september 9.30 uur

Collecte Zonnebloem

Voorganger: Pastor I. Garcia

Lector: T. Weijers

Koor: nog onbekend

Collectant: T. Looijesteijn

Intenties: Bernardus Johannes Antonius Maria Brom, Petronella Wilhelmina Snoek-Vaars, Hendrikus Joseph van der Park, Nicolaas van Etten en familie, Frans Verresen en overleden familie en zegen over het gezin, familie Rooijackers-Kapiteijn en Simon de Wit



Zaterdag 18 september 19.00 uur

Voorganger: Kapelaan M. Gradzki

Lector: F. van Lierop

Organiste: H. Muntjewerf

Collectant: E. Tummers

Intenties: Bernardus Johannes Antonius Maria Brom

Zondag 26 september 9.30 uur

Voorganger: A. Captein

Lector: J. Brouwer

Organiste: H. Muntjewerf

Collectant: C. Bakkum

Intenties: Bernardus Johannes Antonius Maria Brom, Jan Smakman en zegen over de gezinnen, Everardus Nicolaas Johannes Kerkhof, Lambertus Bernardus Hackmann, Hubertus Marcelis Weijers, Jacques Winnubst en zegen over zijn gezin, Gerard Brouwer en overleden familie Brouwer-Zeinstra, Catharina Margaretha Vonderbank-Smit



Zaterdag 2 oktober 19.00 uur - Startviering

Voorganger: J. Wijnker

Koor: Encore!

Collectant: P. Dorrestijn

Intenties: Bernardus Johannes Antonius Maria Brom, Rie Vaessen-van Maren en Estan, ouders Broersen-Huiberts en zegen over de gezinnen, ouders Wijnker-Langelaan en overleden dierbaren, Giel van Hoorn, Familie Rooijackers-Kapiteijn en Simon de Wit, Leo Kapiteijn, Cor Houdijk, Marcel Weijers, Cor Kortekaas en zegen over de gezinnen

Zondag 10 oktober 9.30 uur

Voorganger: Pastor I. Garcia

Lector: T. Weijers

Organiste: T. Faas

Collectant: A. Hertogh

Intenties: --

Zaterdag 16 oktober 19.00 uur

Voorganger: Diaken H. Schrader

Lector: F. van Lierop

Organiste: H. Muntjewerf

Collectant: H. Houdijk

Intenties: Piet Tummers en zegen over zijn gezin

Zondag 24 oktober 9.30 uur

Voorganger: Kapelaan M. Gradzki

Koor: Encore!

Collectant: T. Looijesteijn

Intenties: Cornelis Leonardus Ruigrok van wie wij gedenken dat hij een jaar geleden is overleden, Nicolaas van Etten en zegen over zijn gezin, Everardus Nicolaas Johannes Kerkhof, Lambertus Bernardus Hackmann, Hubertus Marcelis Weijers, Jacques Winnubst en zegen over zijn gezin, Nico van Graven en overleden familie, Jaap Baltus

Zaterdag 30 oktober 19.00 uur

Voorganger: Parochiaan

Lector: J. Brouwer

Organiste: H. Muntjewerf

Collectant: E. Tummers

Intenties: Catharina Margaretha Vonderbank-Smit



UIT DE WERKGROEPEN

Afscheid van 7 koorleden

Afgelopen periode heeft Encore! helaas afscheid moeten nemen van 7 leden. Ciska Houdijk, Nel Tiel, Vera van Dam, Aly Alders, Gré Weijers, Kees Kaptein en Leo Looijesteijn hebben besloten dat ze lang genoeg hebben gezongen. De stem wilde niet altijd meer en door de Coronacrisis was de regelmaat van het zingen weg.



Tijdens een gezellige middag, begin augustus, met koffie, taart en een wijntje kwamen al snel allerlei koorherinneringen naar boven. Voordat ze bij Encore! gingen zingen, hebben ze vele jaren gezongen bij de andere koren van de Sint Janskerk.

In 1953 vond Pastoor Verhoef dat er koren moesten komen en stelde hij een kinderkoor, dameskoor en mannenkoor aan. Kinderen werden aangewezen en uit verschillende families werden zangers gevraagd. Toen er dames bij het mannenkoor kwamen werd het Grootkoor genoemd.

Verschillende van bovengenoemde namen zijn toen begonnen met zingen. Een paar anderen zijn later bij het Sint Janskoor gaan zingen, nadat ze in Breezand kwamen wonen of meer tijd kregen. Ze hebben het zingen altijd met veel plezier gedaan. Zingen in het kerkkoor was voor iedereen een groot sociaal gebeuren. Men vond het saamhorigheidsgevoel en de vriendschappen erg fijn.

Elk jaar was er een verrassingsuitje waarbij ze veel lol hebben beleefd. Ook werden er liedjes gemaakt voor de jubilarissen of bij bruiloften. De liedjes staan in het geheugen gegrift. Als er een uitvaart was, ging men zo uit het werk naar de kerk. Omkleden was er niet bij. Omdat men achter in de kerk bij het orgel stond (het koor) was het niet erg om in je werkkloffie te zingen.

Zoveel jaren koor betekent ook veel verschillende dirigenten. Elke dirigent werkte op zijn eigen manier. En van zangpedagoge Anja Godé kreeg het koor ook zangles. Dat werkte goed, maar werd niet altijd als positief ervaren. Op je rug gaan liggen en je ademhaling voelen was toch wel raar. Kees was er helaas niet bij, anders had hij gevraagd of ze naast hem kwam liggen.

In 2014 vormden leden van het Sint Janskoor en leden van het Ritmisch Koor samen het nieuwe koor Encore! Degenen die nu afscheid nemen, voelden zich goed bij het samengaan. Ze vonden dat er een fijne sfeer ontstond tussen de koorleden.

Het zingen was heerlijk, het naar de kerk gaan hoorde erbij. Bijna 70 jaar zingen is toch wel bijzonder. We hopen Kees, Leo, Aly, Nel, Ciska, Vera en Gré nog regelmatig te zien als Encore! mag zingen.

Het bestuur van Encore!

Bloemengroep

September: Magda en Ria

Oktober: Joke en Greetje

November: Ans en Gusta



De bezoekersgroep

Mogen wij ons even voorstellen...

Zoals u weet is er in onze parochie een werkgroep actief met het bezoeken van parochianen die ziek zijn, opgenomen in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis.

Deze werkgroep bestaat uit:

mevrouw Els Weijers	0223 521839	(contactpersoon)
mevrouw Leny van 't Oever	0223 522262	
mevrouw Alice Smiers	0223 521516	
diaken Henk Schrader	06 10306086	(pastoraal medewerker)

Wij willen bezoekjes brengen bij parochianen die daar behoefte aan hebben. Wij bellen vooraf of u er interesse in heeft en of het uitkomt als wij langskomen. We komen gewoon gezellig even een bakkie doen en praten over koetjes en kalfjes en alles wat er maar ter tafel komt. Wij doen dit nu een paar jaar en hebben van alle kanten alleen nog maar positieve geluiden gehoord.

Daarnaast organiseren wij twee keer per jaar een bezoekerslunch op zondagochtend. Hiervoor nodigen wij mensen uit die alleenstaand zijn en die een beetje gezelligheid wel op prijs stellen. Na de viering drinken we samen een kopje koffie en thee met wat lekkers en daarna een lekkere kop soep met een broodje. Ondertussen wordt er dan gezellig gekletst en soms worden er oude herinneringen opgehaald.

Mocht u mensen kennen die ziek zijn of die, om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan een gezellig kletspraatje, of stelt u zelf prijs op een bezoekje, neem dan contact op met één van de hierboven genoemde personen of met de dames van het secretariaat (0223 521252). Iedere donderdagmiddag in de oneven weken kunt u tussen 14.30 en 15.30 uur bellen.

INGEKOMEN BERICHTEN

Een streep door de HBG-veiling 2021

Helaas heeft de organisatie van de HBG-veiling het besluit moeten nemen om, net als in 2020, de veilingavond dit jaar niet door te laten gaan. De situatie rondom corona is nog steeds erg onzeker, te onzeker om ervan uit te gaan dat we begin oktober geen beperkende maatregelen meer hebben. En dát is wat we voor ogen hebben met een veilingavond: een spontane, gezellige avond zonder 1,5 meter afstand van elkaar.

Volgend jaar hopen we dat we weer als vanouds kunnen veilen.

U kunt dit jaar dus geen goederen schenken en/of kopen op de veiling. Wel is het mogelijk om uw betrokkenheid en saamhorigheid uit te drukken in een financiële bijdrage. U kunt uw bedrag overmaken op bankrekeningnummer:

NL09 RABO 0308 6857 09 t.n.v. Breezand Samen Sterk.

Wij hopen dat wij, op deze manier, de kerk St. Jan en Sportvereniging ZAP weer een duwtje in de rug kunnen geven. Ook zij merken de gevolgen van de pandemie terwijl kosten gewoon door blijven gaan. Wat zou het mooi zijn wanneer wij ze hierin kunnen ondersteunen. Bij voorbaat dank!

Organisatieteam HBG



Nationale Ziekendag 11 en 12 september 2021

Beste parochianen,

De vrijwilligers van de Zonnebloem Anna Paulowna-Breezand organiseren regelmatig activiteiten voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking. Een dagje uit met de bus, koffievisite, gezellige bijeenkomsten, kortom de dingen die het leven van een lichamelijk beperkt iemand een stuk gezelliger maken. Op deze manier proberen we te voorkomen dat deze mensen in een sociaal isolement terechtkomen.

Afgelopen jaar konden we helaas geen activiteiten organiseren, maar we brachten wel elke maand bij bijna 300 adressen een attentie aan de deur in de vorm van een bloemetje, iets lekkers, een handgemaakte kaart, een puzzel, quiz enz. Ook werden er bezoeken aan huis afgelegd toen het weer was toegestaan. En er zijn vele gezellige telefoongesprekken geweest tussen onze vrijwilligers en de gasten. Dit werd zeer gewaardeerd door onze gasten.

In het najaar hopen we weer onze normale activiteiten te kunnen opstarten want daar zijn we met zijn allen echt aan toe. Ook de jaarlijkse Zonnebloemvakantieweek gaat hoogstwaarschijnlijk in oktober weer van start.

Elk jaar mag de Zonnebloem in het tweede weekend van september collecteren voor dit mooie doel. Bovendien delen we na de viering boeketten bloemen met adressen uit aan de parochianen zodat zij deze kunnen brengen naar de zieken in onze omgeving. Kunnen we ook weer op uw medewerking rekenen?

Alvast heel enorm bedankt!

Voor meer info over onze activiteiten, ervaringen en foto's:
<https://www.zonnebloem.nl/annapaulownabreezand>

Met vriendelijke groet,

Carolien van Lierop Vz
Zonnebloem afdeling Anna Paulowna-Breezand



Nieuws van Kansrijk, augustus 2021

Na een jaar van wachten wat er komen gaat, zijn we als bestuur van Kansrijk eindelijk weer bij elkaar geweest. Nu het met Corona weer veilig kon, hebben we gelijk de kans waargenomen en eindelijk met ons nieuwe bestuurslid Sandra van der Lee mogen kennismaken. Sandra verzorgt de Drie Koningen en zal als bestuurslid verder meewerken aan de lopende zaken.

De projecten die we in Afrika ondersteunen zijn grotendeels stopgezet het afgelopen jaar. Men hoopt in september weer te beginnen, hoewel de schooljaren in Afrika van januari tot december lopen. Veel kinderen hebben een heel schooljaar gemist vanwege Corona.

Toch zijn er door de moderne communicatiemiddelen ook lessen 'online' doorgegaan. Via computer of mobiel, hebben sommige scholen toch les kunnen geven, net zoals in Nederland is gebeurd. Hierdoor zijn de communicatiemogelijkheden verder ontwikkeld en zijn docenten getraind om lessen voor te bereiden die ze via de computer kunnen geven. Een goede ontwikkeling voor mensen die ver van school wonen.

Veel ouders zijn hun inkomstenbron kwijt, omdat de straatverkoop verboden is. De meeste mensen hebben zich teruggetrokken op hun stukje grond, om daar in de eerste levensbehoeften te voorzien, door het aanplanten van gewassen.

Waar in Nederland de pandemie nauwelijks tot economische neergang heeft geleid, is dit in Afrika het tegenovergestelde. Veel informele bedrijvigheid is gestopt en de toekomstmogelijkheden voor de jeugd zijn, door de verslechterende economische situatie ook veel minder gunstig geworden.

Corona heeft de kloof tussen arm en rijk helaas vergroot. Dit is in Nederland gebeurd, maar juist ook in Afrika. Dat betekent dat er ondanks alle inspanningen voor de minderbedeelden toch een onderklasse groeit, met minder kans op onderwijs, en daardoor ook op werk en huisvesting.

Doordat onze inkomens-activiteiten stillagen, kwam er naast de vaste donaties geen geld binnen. We hebben ervoor gekozen om zo goed mogelijk aan onze gemaakte afspraken te voldoen.

We hebben daarom afscheid genomen van twee projecten die ons na aan het hart lagen, maar de afgesproken donaties hebben gegeven: Het Sipetra-project in Rwanda dat we voor 3 jaar zouden steunen. Deze periode hebben we vol gemaakt en er zijn door onze donaties heel wat kinderen uit de mijnen, uit de informele sector en uit de huishoudens weer terug naar school gegaan.

Het Kaniyawimanga-project in Uganda, waar ouders samen met hun kinderen werden geschoold. Dit bruisende project loopt net als Sipetra heel goed en het is met pijn in het hart dat we nu niet verder met ze kunnen gaan. Maar ook aan dit project hadden we ons voor 3 jaar verbonden en die jaren zijn afgelopen.

De oude verplichtingen aan de scholen via broeder Verresen en de Mill Hill blijven we nakomen. We zullen de kinderen op deze scholen blijven steunen, zo lang we dat kunnen.

Al onze activiteiten staan op de website: www.StichtingKansrijk.nl. Iedere donatie is zeer welkom op NL63 RABO 0303 1718 39. Ook gebruikte (school)boeken spekken nog steeds onze kas, dus lever ze in bij Gerke, tel. 0223 522808. Als je ideeën of vragen hebt, bel secretaris Anja Doedens: 06 33368936.

MISSIO Wereldmissiemaand 2021: Guinee



'We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.'

Met dit citaat uit het boek Handelingen 4:20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.

Jonge kerk

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N'Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed

opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is in de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen

In het bisdom N'Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen.

De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 23 en 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl



Schoolnieuws RKBS Sint Jan

Daar is dan weer het schoolnieuws vanuit de Sint Jan. We zijn weer begonnen kunnen we wel zeggen!

Net als andere jaren zorgen we gezamenlijk voor een stevige start. Zo zie ik de start van ons schooljaar met de informatieavonden, de startgesprekken voor al onze leerlingen én de rondleidingen van de kinderen. Een start waarin we meteen de banden aanhalen om vanuit positiviteit te werken aan de ontwikkeling van de kinderen.

Op woensdag 1 september hebben alle groepen al een informatieavond gehad voor de highlights van het nieuwe jaar. Wij merken dat de opkomst in de regel groot is en dat is fijn. Na lange tijd hebben ouders weer de mogelijkheid om in school te komen. Wat ook veel genoemd wordt is dat het fijn is dat de ouders van de klas elkaar weer ontmoeten.

Vrijdag 27 en maandag 30 augustus zijn onze startgesprekken. Voor deze startgesprekken zorgen wij ervoor dat er geen les is. Van 8.00 tot 18.00 worden deze gesprekken ingepland. Tijdens het startgesprek (mét de kinderen) maken de ouders beter kennis met de leerkracht(en) en zetten zij de lijnen uit voor de rest van het jaar. Laagdrempeligheid is wat wij hiermee voor ogen hebben én de wederkerigheid. Met andere woorden; wij zijn samen verantwoordelijk voor een goed jaar! Tijdens de gesprekken komen de kinderen ook mee en zij zullen, hoe ouder ze worden, ook steeds meer deelgenoot zijn van het gesprek.

Nu zijn informatieavonden en startgesprekken al een mooie start, maar dit jaar voegen wij daar iets aan toe! Alle leerlingen van onze school nodigen hun ouders uit voor een rondleiding in zijn/haar klas. Met de leerkrachten wordt dit voorbereid in de klas. Op deze manier kunnen de ouders ook zien hoe de klas eruit ziet en krijgen ze nog meer inzicht in datgene dat er in de klas wordt gedaan.

Wij hopen dat dit contact na deze start van het schooljaar niet eindigt maar dat (groot)ouders wellicht ook mee kunnen/willen helpen in de klassen, en daarmee het onderwijs op onze school verrijken.

Dit laatste door bijvoorbeeld vanuit uw werk, passie of ervaringen een bijdrage te leveren aan een thema in de klas. Later in het jaar hopen we de deuren weer verder te openen.

Als ik verder vooruitkijk in het jaar dan zie ik op 17 september het schoolreisje alweer aankomen, over een spetterend begin gesproken! In week 38, 39 of 40 verwachten we onze sponsorloop te houden. Met deze sportieve loop hopen we weer op een flinke sponsoring om 3 goede doelen te kunnen steunen!

Op 6 oktober start voor ons een belangrijke 'week'; de kinderboekenweek. Als school vinden wij boeken en lezen enorm belangrijk. We hebben ons enkele jaren geleden daarom ook omgedoopt tot 'lees-school'. Het belooft een leuke week te worden met vele activiteiten en een knallende afsluiting met het muziekfeest!

Sebastiaan de Bruin,
Directeur RKBS Sint Jan

VIERINGEN IN DE REGIO

4 - 5 september 2021		23e ZONDAG DOOR HET JAAR		Groen	
1	Kerk	Voorganger	Koor	Organist	Bijzonderheden
za 16.00	Petrus en Paulus	M. Gradzki	Samenzang		
za 19.00	Willibrord	M. Gradzki			
za 19.00	Breezand	H. Schrader			
zo 09.30	't Zand	P. Banaszak			
zo 09.30	Anna Paulowna	H. Schrader			koffie
zo 09.30	De Cocksdorp	M. Gradzki	De Cocksdorp		
zo 11.00	Den Burg	M. Gradzki			
zo 11.00	Petrus en Paulus	P. Banaszak			

11 - 12 september 2021		24e ZONDAG DOOR HET JAAR			Groen
2	Kerk	Voorganger		Organist	Bijzonderheden
za 16.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Samenzang		
za 19.00	't Zand	H. Schrader			
za 19.00	Anna Paulowna	I. Garcia			Startviering
zo 09.30	Willibrord	Parochianen	Eef & Ben		
zo 09.30	Breezand	I. Garcia			
zo 09.30	Oudeschild	H. Schrader			
zo 11.00	Den Burg	H. Schrader			
zo 11.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Caecilia koor	R. v.d. Veen	kinderkerk / crèche / koffie

18 - 19 september 2021		25e ZONDAG DOOR HET JAAR			Groen
3	Kerk	Voorganger	Koor	Organist	Bijzonderheden
za 16.00	Petrus en Paulus	P. Banaszak	Samenzang		
za 19.00	Willibrord	I. Garcia			
za 19.00	Breezand	M. Gradzki			
zo 09.30	Anna Paulowna	M. Gradzki			
zo 09.30	't Zand	Parochianen			
zo 10.00	Den Burg	A. Captein			Oec. dienst voor de vrede
zo 11.00	Petrus en Paulus	M. Gradzki	Samenzang		

Vakantie diaken Henk is van 13 september tot en met 3 oktober

25 - 26 september 2021		26e ZONDAG DOOR HET JAAR			Groen
<i>Vredeszondag</i>					
4	Kerk	Voorganger	Koor	Organist	Bijzonderheden
za 16.00	Petrus en Paulus	M. Gradzki	Samenzang		
za 19.00	't Zand	I. Garcia			
za 19.00	Anna Paulowna	Parochianen			
zo 09.30	Willibrord	P. Banaszak			
zo 09.30	Breezand	A. Captein			
zo 09.30	Den Burg	I. Garcia			Startzondag
zo 11.00	Petrus en Paulus	P. Banaszak	Caecilia koor	R. v.d. Veen	kinderkerk

Oktober rozenkransmaand/missiemaand

2 - 3 oktober 2021		27e ZONDAG DOOR HET JAAR			Groen
Collecte: Wereldmissiedag voor de Kinderen					
1	Kerk	Voorganger	Koor	Organist	Bijzonderheden
za 16.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Samenzang		
za 19.00	Willibrord	I. Garcia			
za 19.00	Breezand	Parochianen	Encore!		Startviering
zo 09.30	't Zand	A. Captein			
zo 09.30	Anna Paulowna	P. Banaszak			koffie
zo 09.30	De Cocksdorp	M. Gradzki	De Cocksdorp		
zo 11.00	Den Burg	M. Gradzki			
zo 11.00	Petrus en Paulus	P. Banaszak			

9 - 10 oktober 2021		28e ZONDAG DOOR HET JAAR			Groen
2	Kerk	Voorganger	Koor	Organist	Bijzonderheden
za 16.00	Petrus en Paulus	M. Gradzki	Samenzang		
za 19.00	't Zand	M. Gradzki			
za 19.00	Anna Paulowna	H. Schrader			
zo 09.30	Willibrord	Parochianen	Eef & Ben		
zo 09.30	Breezand	I. Garcia			
zo 09.30	Den Burg	Priester			Eerste H. Communie
zo 11.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Caecilia koor	R. v.d. Veen	kinderkerk / crèche / koffie

16 - 17 oktober 2021		29e ZONDAG DOOR HET JAAR			Groen
Wereldmissiezondag					
3	Kerk	Voorganger	Koor	Organist	Bijzonderheden
za 16.00	Petrus en Paulus	P. Banaszak	Samenzang		
za 19.00	Willibrord	M. Gradzki			
za 19.00	Breezand	H. Schrader			
zo 09.30	't Zand	Parochianen			
zo 09.30	Anna Paulowna	P. Banaszak			koffie
zo 09.30	Oudeschild	H. Schrader			
zo 11.00	Den Burg	H. Schrader			
zo 11.00	Petrus en Paulus	P. Banaszak	Samenzang		

23 - 24 oktober 2021		30e ZONDAG DOOR HET JAAR			Groen	
Collecte: Wereldmissiedag / Missiezondag						
4	Kerk	Voorganger	Koor	Organist	Bijzonderheden	
za 16.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Samenzang			
za 19.00	't Zand	I. Garcia				
za 19.00	Anna Paulowna	Parochianen				
zo 09.30	Willibrord	H. Schrader				
zo 09.30	Breezand	M. Gradzki	Encore!			
zo 09.30	Den Burg	P. Banaszak				
zo 11.00	Petrus en Paulus	M. Gradzki	Caecilia koor	R. v.d. Veen	Kinderkerk	

30 - 31 oktober 2021		31e ZONDAG DOOR HET JAAR			Groen	
Wintertijd						
5	Kerk	Voorganger	Koor	Organist	Bijzonderheden	
za 16.00	Petrus en Paulus	M. Gradzki	Samenzang			
za 19.00	Willibrord	P. Banaszak				
za 19.00	Breezand	Parochianen				
za 19.00	Anna Paulowna	Alegría groep	Alegría koor		Alegría viering	
zo 09.30	't Zand	H. Schrader				
zo 09.30	Den Burg	I. Garcia			Diaconale zondag	
zo 11.00	Petrus en Paulus	P. Banaszak	Cantor			

Maandag 1 november 2021		ALLERHEILIGEN			Wit	
	Kerk	Voorganger	Koor	Organist	Bijzonderheden	
19.00	Petrus en Paulus	M. Gradzki			Regioviering	

Dinsdag 2 november 2021		ALLERZIELEN			Paars	
Gedachtenis van alle overleden gelovigen						
	Kerk	Voorganger	Koor	Organist	Bijzonderheden	
19.00	Willibrord	Avondwakegroep			koffie	
19.00	Breezand	Avondwakegroep				
19.00	't Zand	Avondwakegroep				
19.00	Anna Paulowna	Avondwakegroep	Avondwakekoor			
19.00	Den Burg	Avondwake-/uitvaartgroep			koffie	
19.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Caeciliakoar	R. v.d. Veen	koffie	

Rozenkrans

*Als het vroeger weer oktober was
de herfst had zich gemeld;
werd er bij potkachel en pijp
een sterk verhaal verteld.
De lamp die bleef nog even uit
petroleum was duur
als enig licht, het schijnsel van
een hout- of kolenvuur.*

*In die tijd waren ouders thuis
geëerd en heel wat mans
men bad tezamen in geloof
devoot de rozenkrans ...*

*Voorwaar, de tijd die stond niet stil
nog minder de techniek,
wie niet modern denkt elke dag
noemt men algauw: antiek...
Men heeft het voor gebed of God
nu immers veel te druk,
er moet zonodig geld verdiend
daarvoor koopt men "geluk"...*

*Ons hele leven is gericht
op de miljoenen-dans.
De mens van nu, heeft echt geen tijd
meer voor de rozenkrans!*

*Maar razen rampen plotseling
over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun
voelt hij zich bang, alleen.*

*Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;
drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.*

*Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens
die oude rozenkrans...*

(Uit de bundel van Har Ramakers)





**Kopij kunt u sturen naar:
wiek@sintjanbreezand.nl**

De uiterste inleverdatum voor
De Wiek van november
tot half december is
woensdag 20 oktober.

Foto's in jpg meezenden a.u.b.