



DE WIEK

Parochieblad
Sint Jan de Evangelist
Breezand



15 december 2021 tot en met januari 2022

DE WIEK

Parochieblad St. Jan de Evangelist Breezand

Adres: Wijdenes Spaansweg 58,
1764 GL Breezand

Telefoon: 0223 521252

E-mail:

secretariaat@sintjanbreezand.nl

*Het secretariaat is bereikbaar op
donderdag in de oneven weken
van 14.30 tot 15.30 uur*

Rabobanknr.:

NL07RABO109001060



De uiterste inleverdatum voor De
Wiek van februari + maart is
woensdag 19 januari.

U kunt uw kopij sturen naar:
wiek@sintjanbreezand.nl

Redactie De Wiek:

mw. E. Winnubst

0223 522886

15 december tot en met
januari 2022



Voorgangers:

Eerst aanspreekbare pastor:

Diaken Henk Schrader

06 10306086 / 0224 219460

henk.schrader@quicknet.nl

Pastoor Ivan Garcia Ferman

06 17129642

fgi0017@gmail.com

Kapelaan Pawel Banaszak

0223 612550

rk.denhelder@wolmail.nl

Kapelaan Maciej Gradzki

0223 612550

Maciej.pnl@gamil.com

Voor meer informatie kijk op
onze website:

www.sintjanbreezand.nl

Contactpersonen

Voorzitter parochieraad: dhr. F. van Lierop	0223 522232
Penningmeester: mw. D. Rooijakkers	0223 522568
Secretaris: mw. A. Smiers	0223 521516
Werkgroepen, Martha-gilde en Caritas: mw. M. Duineveld	0223 523484
Onderhoud gebouwen, koster: dhr. L. van der Reep	0223 522850
Lectoren en bezoekersgroep: mw. E. Weijers	0223 521839
Administratie, begraafplaats: mw. J. Wijnker	0223 522672
Avondwakegroep: mw. L. Hoep-v/d Meer	0223 522725
Communie aan huis: mw. J. Pennings	0223 522987
Koster: dhr. M. van der Pal	0223 521267
Misdienaars: mw. C. Groot	0223 521616
Collectanten: mw. A. Hertogh	06 36582696
Bloemengroep: dhr. T. van Zanten	0223 523404
Ophalen attentiebijdrage: dhr. C. Looijesteijn	0223 521928
Uitvaartzorg Mereboer	0227 592087
Uitvaartzorg Het Licht, Mw. J. de Jong	06 44481133

Voor opgaven misintenties en afspraken huwelijken, jubilea en dopen: Het secretariaat is bereikbaar op donderdags in de oneven weken van 14.30 tot 15.30 uur. Telefoon: 0223 521252 Of mail naar secretariaat@sintjanbreezand.nl

Ons secretariaat wordt bemand door Caroline Groot (06-47091122) en Monique Huiberts (06-52243427). U kunt uw wensen ook schriftelijk kenbaar maken via de brievenbus van de pastorie: Wijdenes Spaansweg 58, 1764 GL Breezand (Kosten intentie € 8,50)

Wanneer u De Wiek digitaal wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen bij het secretariaat via de mail: secretariaat@sintjanbreezand.nl

TER OVERWEGING

Trouw zal uit de aarde ontkiemen, rechtvaardigheid daalt neer uit de hemel (Psalm 85;12)

Beste parochianen,

Ik denk dat iedereen zich dit jaar een beetje anders had voorgesteld. Dat we de Covid (als een zich overal opdringende probleem) al voorgoed achter de rug zouden hebben. Niets daarvan. Ergens wel lastig ... maar laten we ons hierdoor niet van gewoon leven en goede geest weghouden. Met elkaar verbonden blijven vind ik het belangrijkste. Want met elkaar dingen delen, het kunnen uitpraten als je ergens meezit, brengt je verdwaalde gedachten en twijfels weer op orde en je krijgt er als het ware jezelf weer terug.

We zijn ondertussen al begonnen met Advent (en Kerst, ja, maar dat komt nog), een tijd waarin onder het koud en donker de belofte van licht schittert, van hoop op iets waar iedereen naar uitkijkt en wat ieders hart weer warm kan maken. Die kleine vier weken verwoorden duizenden jaren, de geschiedenis van de mens op zoek naar het licht, naar tekens van hoop: het leven betekent toch veel meer dan 'hier en nu'; dat men niet overgelaten is enkel aan zichzelf en eigen zingeving, maar is gewild, wordt gesteund en met zorg en liefde gedragen naar de ultieme vervulling van de tijden; dat er ooit een dag komt waarop de mens God gewoon kan ontmoeten, Hem in de ogen kijken, zijn mensenhart daar tot vrede laten komen en ermee verblijden.

Daarom zijn de teksten van de oude profeten (zoals Jesaja) in deze tijd zo belangrijk. Ze verwoorden de diepe verlangens naar tijden waarop het hemelse en het aardse elkaar gaan ontmoeten, waar God niet meer zo op afstand en de mens niet meer zo wantrouwend is. Die verlangens vinden straks hun vervulling in de geboorte van Jezus, de ware God en de ware mens tegelijk, iemand die ons mensen de ware identiteit onthult: Dat we zonder de menselijke conditie af en toe toch

kinderen van God mogen zijn, geliefd als het enige kind. Dit vieren we met Kerst met grote blijdschap. De wandeltocht door de duisternis, noodtoestand en gemis, die daaraan voorafgaat is ook ergens noodzakelijk om de drang naar die verlossing in het hart te doen opwekken en die als kostbare schat te koesteren. Laten wij in ons leven voor deze ervaringen wat ruimte maken, er tijd en aandacht aan besteden. Daar raakt ons leven in al zijn aspecten zoveel rijker aan betekenis van, aan blijdschap die blijft en ruimte voor elkaar. Dit is wat ik ons allemaal in deze periode ten diepste wens.

Hiernaast wil ik u allemaal uitnodigen om aan één initiatief aandacht te schenken. Dit najaar heeft Paus Franciscus voorgenomen om iets te lanceren wat -onder Gods genade, maar ook in een gezamenlijke bezinning van zoveel mogelijk gelovigen- de betekenisvolle impuls kan geven tot vernieuwing van onze kerk wereldwijd. Dit noemen wij de synode. Ter voorbereiding als eerste fase daarvan zullen er in ons bisdom, tot eind januari 2022, gespreksbijeenkomsten gehouden worden waarop ervaringen, meningen, inzichten van de parochianen over gegeven aspecten van de kerk verzameld worden. Dit noemen we de synodale consultatie waarmee iedereen kan bijdragen aan een gezamenlijke visie van de kerk, de visie die uiteindelijk in 2023 door de Paus in een document uiteengezet en gepubliceerd zal worden.

De thematiek van de Synode draait rondom drie aspecten, verwoord in Latijnse begrippen: *Communio*, *Participatio*, *Missio* (gemeenschap, deelname, zending). Het komt verder tot uiting in meer gerichte vragen; naar inzicht en de manieren om deze aspecten beter te begrijpen, te bevorderen, ze in onze kerk steeds meer zichtbaar en levendig te maken. Er valt nog veel meer over te zeggen, maar voor hier vind ik het genoeg. U krijg daar nog zeker meer over te horen. Voor meer info: zie de website van ons bisdom.

Veel goeds aan iedereen en met Gods zegen,

Kapelaan Pawel Banaszak

VAN DE PAROCHIERAAD

Beste parochianen,

Kerstmis 2021 gaat er helaas weer anders uitzien dan vorige jaren. De Corona-regels maken het noodzakelijk het feest van Kerst wederom anders te vieren dan we gewend zijn. Zowel in de kerk als thuis. Het vraagt veel energie van iedereen om elke keer weer in te spelen op de geldende regels. Voor het koor betekende dit het afblazen van het kerstconcert waar zo naar uitgekeken werd. De werkgroep levende kerststal ziet ook het kindje wiegen weer niet doorgaan. Ook de parochianen kunnen niet naar kerstvieringen op de manier zoals iedereen dat graag zou zien: een volle kerk waar jong en oud bijeenkomt. Wij hopen dat dit in de toekomst weer mogelijk wordt. Want dit brengt het echte kerstgevoel.

Wat gelukkig nog wel kan is elkaar het beste toewensen.

Namens de parochieraad:

**Fijne kerstdagen en een
mooi en gezond nieuw jaar**



Voorkeurparochiaan

Wanneer een parochiaan verhuist naar een andere woonplaats worden de parochiegrenzen overschreden en wordt men ingeschreven in de parochie die behoort bij de nieuwe woonplaats. Men is dan dus géén parochiaan meer in de parochie waar men tot de verhuizing heeft gewoond. Bij de toekenning van graven op onze begraafplaats wordt onder andere bekeken of men parochiaan is in onze parochie.

Wanneer u de wens heeft om op onze begraafplaats te worden begraven is het dus van belang om parochiaan te blijven. Indien u aangeeft betrokken te willen blijven bij de parochie St. Jan de Evangelist dan kunt u ingeschreven worden als voorkeurparochiaan. Heeft u vragen over dit onderwerp, bent u of weet u iemand waar bovenstaande voor geldt dan kunt u op donderdagmiddag op oneven weken tussen 14.30 en 15.30 uur contact opnemen met het parochiesecretariaat: 0223 521252

Dopen

U kunt uw kind voor de doop opgeven op de donderdagmiddag in de oneven weken van 14.30 tot 15.30 uur bij ons parochiesecretariaat, 0223-521252. Als voorbereiding kunt u de website: www.venstersopkatholiekgeloven.nl raadplegen en als u op Google 'doopvieringen' intoetst, vindt u diverse parochie-websites met veel informatie en teksten over en voor doopvieringen die u als voorbeeld voor de doopviering van uw eigen kind kunt nemen. Ook vindt u daarin de volgorde van de doopviering. Na uw opgave wordt er contact met u opgenomen om met de voorganger kennis te maken en de doopviering voor te bereiden eventueel samen met de andere doopouders.



ONS GELOOF *het jaar door*

Liefde hand in hand met daadkracht

We kennen allemaal het kerstverhaal over moeder Maria en de komst van het goddelijk kind, geboren in een stal, in doeken gewikkeld en neergelegd in een kribbe. Herders en drie wijzen kwamen op bezoek, door een ster werd hen de weg gewezen. We herhalen het verhaal ieder jaar en vieren de komst van dit kind. Hoera, een kind geboren te Bethlehem. Wat zijn we blij met zijn komst.

Kerst wordt wereldwijd gevierd, maar waarom doen we dat? Doen we dit om stil te staan bij wat Jezus ons heeft geleerd? Als dit zo is, wat is dat dan en is het nog steeds relevant? Want ondertussen zijn er 2021 jaren voorbij gegaan en er is in die tijd veel gebeurd. Is het mogelijk de balans op te maken van wat Jezus ons heeft gebracht? Hoeveel invloed heeft zijn leven op ons? Op jou, op mij en op de hele wereld.

Wie was Jezus

Wanneer Jezus volwassen is, begint hij zijn levensfilosofie uit te dragen. Hij vertelt over wat hij belangrijk acht, zoals gelijkheid en rechtvaardigheid, compassie en dienstbaarheid. Hij spoorde mensen aan zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun leven. In die tijd geloofden veel mensen dat voorouders en goden de loop van hun leven bepaalden. Machten buiten zichzelf, waaraan ze offers brachten om deze gunstig te stemmen. Jezus geloofde echter in één God. Een humane God. Jezus begon mensen op hun humane kant aan te spreken. In de boodschappen van Jezus draaide het om liefde, de verbinding met God en verantwoordelijkheid nemen.

De tijd waarin Jezus leefde

Jezus groeit op tijdens de Romeinse overheersing. In die tijd werden er volkstellingen gehouden. De Romeinen wilden weten hoeveel mannen er overal woonden. (Vrouwen werden niet geteld, die werden niet belangrijk gevonden.) Zo wisten de Romeinen van wie er belasting kon worden geïnd. Ook wisten de Romeinen hoeveel mankracht er was om in het eigen leger op te kunnen nemen of hoeveel tegenstand ze konden verwachten wanneer er een opstand uit zou breken.

Want wat de Romeinen vooral wilden, was macht. Macht over de mensen in hun Rijk, dat moest worden uitgebreid.

De tijd waarin wij leven

In deze tijd leven we in een gedigitaliseerde samenleving, waarin er continu een 'volkstelling' plaatsvindt. Er wordt geregistreerd wat we doen en waar we zijn. Ieder persoon staat in menig database met zijn financiële gegevens, gezondheidsstatus, koopgedrag, welke websites we bezoeken en wie weet wat er nog meer wordt bijgehouden. En waarom? Kan het zijn, dat het net als bij de Romeinen, draait om macht?

In onze wereld bestaat veel ongelijkheid. Rijk en arm, en mensen met (heel) veel en weinig macht. Menigeen laat zijn stem horen, over zaken die niet eerlijk en rechtvaardig zijn.

Jezus als voorbeeld

Ook Jezus gebruikte zijn stem om zaken aan de kaak te stellen. Laten we eens kijken naar de manier waarop hij dat deed. Jezus had compassie. Hij had oog voor iedereen die behoefte had aan liefde. Jezus had rechtvaardigheidsgevoel. Wanneer er een grens overschreden werd dan stapte hij eropaf en sprak hij de ander erop aan. Hij gaf geen blijk van angst. Hij bleef het pad van liefde trouw en nam zijn verantwoordelijkheid. Hij stelde zich dienstbaar op en schonk de wereld zijn liefde, wat hij deed met daadkracht.

Doen wat Jezus deed

Wat de wereld nodig heeft, zijn mensen die net als Jezus opstaan daar waar nodig. Niet omdat ze van mening zijn dat ... maar omdat iets niet goed **voelt**, of juist wel. Dat is ook leven vanuit het hart.

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid en keuze hoe met de omstandigheden om te gaan. Wat wil jij de wereld geven? Wat de wereld nodig heeft is liefde. Dat is de uitdaging waar de mens voor staat. In je kracht gaan staan en blijven staan, en opkomen voor wat echt van waarde is. Dat is niet de gemakkelijkste weg. Het mooie is dat we hierbij kunnen worden geholpen. Vraag God je te ondersteunen en te begeleiden. God is er voor iedereen, overal en altijd.

Is dit niet waar het om gaat?

Liefde als basis voor ied're daad.



Pad van Liefde

*In mijzelf voel ik boosheid.
Er gebeurt iets dat mij raakt.
Opgelet, wat wil dit zeggen?
Maar de waarheid voelt zo naakt.*

*Eigenlijk durf ik niet te voelen,
wat mijn hart me zeggen wil.
Wat ik denk en wat mijn hart zegt,
is soms een wereld van verschil.*

*Mijn hoofd zegt dat ik links moet,
maar mijn hart zegt 'rechtsaf.'
Vroeger durfde ik niet te luisteren,
naar die Stem die richting gaf.*

*Vertrouwen dat moet groeien
wat in kleine stapjes gaat.
Maar na de vele oefeningen
sta ik nu geheel paraat.*

*Nee, ik duld geen ongelijkheid.
Vrijheid is mijn grootste goed.
Lieve God als het te ver gaat;
schenk mij wat van Jezus' moed.*

Van de redactie: Ellen Winnubst

UIT DE WERKGROEPEN

Bloemengroep

December: Piet Weijers en Ton van Zanten
Januari: Joke Berbee - Lia van der Zon



Nieuwjaarswens Raad van Kerken



De Raad van Kerken heeft het afgelopen jaar door Corona weinig kunnen doen. Voor 2022 willen wij de draad weer oppakken. Helaas hebben we allereerst moeten besluiten om de Oecumenische Gebedsviering van 16 januari 2022 af te lasten vanwege de oplopende Coronabesmettingen. Wel zijn er plannen om aan het begin van de 40-dagentijd een Taizé Vesper te houden die ook online te zien zal zijn. Ook willen wij weer een Oecumenische Goede Vrijdag-viering gaan voorbereiden. Daarnaast is er het plan om een apart koortje op te richten dat alleen zingt tijdens de Oecumenische Gebedsvieringen.

Het nieuwe jaar komt eraan en de Raad van Kerken heeft dus al plannen voor het nieuwe jaar. Ook u zult voor 2022 vele nieuwe plannen hebben gemaakt. Maar het zijn door de Coronacrisis nog steeds onzekere tijden. Wij hopen en bidden dan ook dat de Coronapandemie het komend jaar beheersbaar wordt, zodat iedereen zijn normale leven weer kan gaan oppakken.

Wij wensen u en uw familie een prettige jaarwisseling en voor het komend jaar een goede gezondheid en Gods Zegen toe.

Het secretariaat

Van 24 december t/m 2 januari is het secretariaat volledig gesloten. Op 6 januari zijn wij weer aanwezig. Vanaf dan worden alle werkzaamheden weer opgepakt.

Wij wensen u, ondanks de beperkende maatregelen, allemaal fijne feestdagen en het allerbeste voor 2022!

Een hartelijke kerstgroet van Caroline en Monique

IM MEMORIAM

Hein Ruigrok

23 april 1928 † 30 oktober 2021

Ons vader is geboren in Noordwijk. Hij had hele verhalen over zijn jeugd in zijn geboortedorp: de streken op school, zijn vrienden uit de buurt, later het werken op het land en in het bijzonder het land bij de molen aan de Leidse Vaart. De oorlogstijd is een ander onderwerp waar hij veel over vertelde. Verhalen over bommenwerpers boven zee en boven vliegveld Valkenburg. Het ruilen van allerlei spullen met de Duitsers, het feit dat ze thuis illegaal een koe en een varken hadden en hoe dat geslacht moest worden. Verhalen over het uitdelen van zelfgeteelde aardappelen, uien en wortelen. Genoeg verhalen om de hele middag over te praten. Ondertussen werd het gezin Ruigrok groter. Vader had twee broers en drie zussen. Na Noordwijk verhuisde bijna het hele gezin naar de Meerweg, helemaal in de Noord, Breezand. Daar zag zijn vader betere en nieuwe kansen voor de bollenteelt.

Vader trouwde in 1955 met onze moeder en zij gingen op de bovenverdieping bij zijn ouders inwonen. Hans en Greet werden daar geboren. Vervolgens verhuisde het prille gezin naar de Tulpenstraat op Ceres. Zij waren daar de eerste bewoners en Anne, Jan en Kees zijn er geboren. Hij heeft daar tot zijn dood gewoond en hij was dan ook de laatste bewoner die vanaf het begin af aan, aan de Tulpenstraat heeft gewoond.

Het bollenbedrijf breidde flink uit. Was modern met al vroeg een trekker en een rooimachine. Voor de drie broers was het flink aanpakken tijdens het seizoen. In de winter echter brak een rustiger periode aan, aangezien ze geen lelies of winterwortelen teelden. Vaders taak in het bedrijf was vooral de verwerking van de bollen in de schuur en de administratie. Elke dag ging hij op zijn brommertje en later met de auto naar het bedrijf. Toen bleek dat er geen sprake was van bedrijfsopvolging door de volgende generatie deed zich de mogelijkheid voor om het gehele bedrijf te verkopen. Die kans werd gepakt.

Er brak een mooie tijd aan, ik denk dat hij rond de 58 was, om leuke dingen te doen. Lekker autoritjes door Nederland maken. Met de bus Europa in en met het vliegtuig naar de Canarische Eilanden.

Eenmaal op leeftijd gekomen en toen mama zwakker werd, kwam er steeds meer zorg op zijn schouders terecht. Ze bleven vaker thuis en genoten van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze hebben een groot feest gegeven toen ze 60 jaar getrouwd waren maar helaas geen feest meer bij hun 65-jarig huwelijk. Dat kwam door de steeds slechter wordende gezondheid van mama en Corona.

De zorgsituatie thuis veranderde voor vader toen mama werd opgenomen in een verzorgingstehuis. Na haar dood werd zijn wereld een stuk kleiner, immers geen bezoeken meer aan mama. Doordat hij steeds slechter ter been werd, was het ook moeilijker om er zelf opuit te gaan. Ook Corona bond hem aan huis. Op een ritje met Hans naar Egmond zag hij in dat autorijden geen optie meer was. Dat vonden wij een knappe beslissing voor iemand die gek was op autorijden.

Hij keek graag tv, kletste graag met iedereen die langskwam, las elke dag zowel de Telegraaf als het streeknieuws in de Schager Courant. Zelfs nog in het ziekenhuis. De laatste weken namen zijn krachten af. Zijn hoofd bleef helder. In het ziekenhuis gaf hij consequent aan dat hij verder geen behandeling meer wilde. Het was mooi geweest. Op de laatste dag hebben we allemaal afscheid van hem kunnen nemen.

Hij is 93 jaar oud geworden.

Het leven volledig geleefd, alle verhalen verteld.

Rust zacht, pap.

VIERINGEN

Zondag 12 december 9.30 uur - 3^{de} Advent

Voorganger: Pastor I. Garcia

Lector: J. Brouwer

Koor: geen

Collectant: E. Tummers

Intenties: Bernard-Jan Brom, familie Rooijackers-Kapiteijn en Simon de Wit, Sia Kunnen-Oele, Hendrik Ruigrok

Zondag 19 december 9.30 uur - 4^{de} Advent

Voorganger: Kapelaan P. Banaszak

Lector: T. Weijers

Koor: Dameskoor

Collectant: C. Bakkum

Intenties: Johannes Joseph Roemer van wie wij gedenken dat hij een jaar geleden is overleden. Sia Kunnen-Oele, Catharina Margaretha Vonderbank-Smit, Charles Teeuwen en overleden familie Teeuwen-Ruijter en zegen over de gezinnen, Corrie Langelaan-Weijers en overleden familie en zegen over de gezinnen



Vrijdag 24 december 15.00 uur

Voorganger: Kapelaan M. Gradzki

Lector: J. Brouwer

Koor: Encore!

Collectant: P. Tigchelaar

Intenties: Sia Kunnen-Oele, Frans en Janny Duineveld-Dalenberg en zegen over hun gezinnen, Nicolaas van Etten en familie, Corry en Thea van der Meer, Familie Hendriks-Korver, Cock Smiers, Ilse Looijesteijn, Jaap Baltus, Leo Kapiteijn, overleden ouders Kapiteijn-Veul en Cor Houdijk en zegen over zijn gezin, Dylan van der Pal, Ouders Broersen-Huiberts en zegen over de gezinnen, Ouders Wijnker-Langelaan en overleden dierbaren, Giel van Hoorn, Familie Rooijackers-Kapiteijn en Simon de Wit, Rie Vaessen-van Maren en Estan, Jacques Winnubst en zegen over zijn gezin, Overleden familie Karel van Haaster-Geerligts en hun zoon Piet en kleinzoon Arno Looijesteijn en zegen over hun gezinnen, Corrie van Zanten-Groen

Zaterdag 25 december 10.30 uur - 1^{ste} Kerstdag

Voorganger: Diaken H. Schrader

Koor: Encore!

Collectant: P. Dorrestijn

Intenties: Sia Kunnen-Oele, Everardus Nicolaas Johannes Kerkhof, Lambertus Bernardus Hackmann, Hubertus Marcelis Weijers, Dylan van der Pal, Theodorus en Alida Weijers-Pijnacker en hun zoon Aad, Rie Vaessen-van Maren en Estan, Corrie van Zanten-Groen

Zaterdag 1 januari 2022 9.30 uur - Nieuwjaarsviering

Voorganger: Kapelaan M. Gradzki

Lector: F. van Lierop

Koor: Dameskoor

Collectant: A. Hertogh

Intenties: Piet Tummers en zegen over zijn gezin



Zondag 9 januari 9.30 uur - Driekoningen

Voorganger: Kapelaan P. Banaszak

Koor: Encore!

Collectant: H. Houdijk

Intenties: Cock Smiers, Leo Kapiteijn, Dylan van der Pal, familie Rooijackers-Kapiteijn en Simon de Wit

Zondag 16 januari 9.30 uur

Voorganger: Diaken H. Schrader

Lector: J. Brouwer

Organiste: T. Faas

Collectant: T. Looijesteijn

Intenties: --

Zondag 23 januari 9.30 uur

Voorganger: Kapelaan P. Banaszak

Lector: T. Weijers

Organiste: -

Collectant: E. Tummers

Intenties: Adrianus Johannes Ruigrok van wie wij gedenken dat hij een jaar geleden is overleden, Catharina Margaretha Vonderbank-Smit, Bernardus Johannes Antonius Marie Brom, Hendrik Ruigrok, Sia Kunnen-Oele

Zondag 30 januari 9.30 uur

Voorganger: Diaken H. Schrader

Lector: F. van Lierop

Koor: Dameskoor

Collectant: C. Bakkum

Intenties: --

Dankt, dankt nu allen God

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

*Vertaling door Jan Wit van het Duitse kerklied
'Nun danket alle Gott' van Johann Crüger (1598-1662)*

*Uit: Zangbundel Joh. de Heer
Een bundel met liederen voor gebruik in huis
en tijdens samenkomsten.*





Iedere twee minuten overlijdt een moeder

Tijdens de adventsperiode, vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

Hoopvolle ontwikkelingen rond zorg voor moeders en jonge kinderen

In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

De MOV-groep van de parochies Den Helder-Julianadorp-Breezand-Anna Paulowna-'t Zand heeft het volgende project gekozen: “Zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook”.

Wat is er aan de hand?

De Gazastrook is een smalle strook land, ingeklemd tussen de Middellandse Zee en Israël. De mensen in de Gazastrook lijden onder een combinatie van problemen:



een slepend politiek conflict, instabiliteit, hoge werkeloosheid, diepe armoede en beperkingen in hun gaan en staan. Ze leven veelal van humanitaire hulp die momenteel echter fors afneemt, onder andere door covid-19 restricties. Zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra kwetsbaar. Bijna 20% van de zwangere vrouwen is ondervoed en meer dan 30% lijdt aan bloedarmoede en heeft aanvullende voeding nodig.

Ook een groot deel van de kinderen tot één jaar kampt met bloedarmoede. Covid-19 verergert de situatie: nu de gezondheidszorg zich met name richt op het bestrijden van het virus, kan dit ten koste gaan van de zorg aan zwangere vrouwen en jonge kinderen.

Wat willen we bereiken?

Het doel van het project is om zwangere vrouwen in het Wadi Al Salga-district medische zorg te bieden en om de gezondheid van moeders en jonge kinderen te verbeteren. In het gebied is geen medisch centrum en veel zwangere vrouwen moeten naar een ander district reizen om medische zorg te krijgen. De meeste gezinnen kunnen zich de reiskosten en de medische behandelingen echter niet veroorloven en krijgen dus geen enkele medische ondersteuning tijdens en na hun zwangerschap. De lokale caritasorganisatie Caritas Jeruzalem voert het project uit met hulp Vastenactie.

Hoe doen we dat?

Het medische team van Caritas Jeruzalem zal zo'n 200 zwangere vrouwen in het district Wadi Al Salga uitgebreide prenatale zorg bieden. Daarbij komen de vrouwen voor ze bevallen ten minste vier keer op consult bij het medische team. Caritas zal ook 1.400 zieke kinderen tot vijf jaar behandelen. Verder leren zij de ouders (meestal de moeders) hoe ze thuis hun zieke kinderen het best kunnen verzorgen.

Wilt u ons project steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. Tijdens de Advent staat er achterin de kerk een bus, waarin u uw bijdrage kunt storten. Ook zal er na de vieringen met Kerstmis een deurcollecte zijn. Wilt u via de bank bijdragen? Dat kan op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Voor meer informatie: zie <https://www.vastenactie.nl/adventsactie>.

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Nieuws van Kansrijk

Waar we dit jaar bijna niets konden ondernemen vanwege Corona, is onze oudste en trouwste bondgenoot weer in actie geweest voor Stichting Kansrijk: De Sint jansschool heeft weer een sponsorloop georganiseerd. Heerlijk, heerlijk, heerlijk!

Daar wordt een mens heel gelukkig van, al die kinderen van klein tot groot, die zich het vuur uit de sloffen lopen om maar zo veel mogelijk rondjes te lopen voor het goede doel. Rooie koppen, sommigen vallen onderweg, een geconcentreerde blik in de ogen, prachtig! Wij mochten er weer bij zijn, als één van die goede doelen. Het is in deze tijd van individualisering hartbrekend om kinderen hier zo hun best te zien doen voor leeftijdsgenoten op een andere basisschool duizenden kilometers bij hen vandaan.

Het bedrag dat we kregen is weer een overtreffing van vorig jaar: € 1414. Alle drie de goede doelen hebben dit grote bedrag gekregen, dat verdient naast de algehele organisatie een groot compliment. Daarom Sint Jansschool, namens de Saint Johnschool in Kenia: Hartelijk Dank voor de inspanningen om dit prachtige bedrag weer bij elkaar te lopen! Volgend jaar januari zullen de 3 Koningen vanuit het verre Oosten weer in de kerk komen om te collecteren voor Stichting Kansrijk, we hopen u dan weer zien!

We wensen iedereen die ons een warm hart toedraagt een mooie kerst toe en de anderen natuurlijk ook. Het zal misschien niet gevierd kunnen worden zoals we gewend zijn, omdat Corona ons nog steeds bedreigt, maar laten we deze beperking oppakken als uitdaging om te zien wat er echt toe doet. En weer terug naar de kern: zorg voor elkaar en met elkaar!

Kansrijkbestuur: Lia Ruijter, Coos Maters, Anja Doedens, Angela Ruijter en Sandra van der Lee.

Al onze activiteiten staan op de website: www.StichtingKansrijk. Iedere donatie is zeer welkom op NL63RABO 0303 1718 39. Gebruikte schoolboeken worden door Gerke voor Kansrijk verkocht, contact: 0223-522808. Voor Kansrijk informatie; bel secretaris Anja Doedens: 06-33368936.

Driekoningen

1. Wat zegt de Bijbel over de drie koningen?

Weinig. Alleen Mattheüs (Mt 2, 1-12) spreekt over 'wijzen uit het oosten' die een ster volgden op zoek naar 'de pasgeboren koning der Joden'. Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee. Ze waren in die zin de eerste pelgrims, de eersten die 'de weg van het geloof' volgden, en de eersten die Jezus echt zagen.

2. Waarom spreken we over drie koningen i.p.v. wijzen?

Vanaf de derde eeuw werden de 'wijzen' steeds vaker 'koningen', waarschijnlijk onder invloed van andere Bijbelteksten zoals Psalm 72: 'De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan: alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.'

3. Hoe weten we eigenlijk dat ze met drie waren?

Dat wordt afgeleid van de drie geschenken: goud, wierook en mirre.

4. Waarom precies die geschenken?

Goud was het typische geschenk voor een koning. Wierook stond symbool voor de goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar de dood van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden ingewreven.

5. Waarom waren ze op zoek gegaan naar Jezus?

De Drie Wijzen wilden de nieuwe 'koning der Joden' zien en klopten bij koning Herodes aan om te vragen waar ze die konden vinden. Herodes, beducht voor zijn eigen positie, probeerde de wijzen voor zijn kar te spannen. Hij vroeg om hem in te lichten als ze het kind vonden, zogezegd om het kind daarna zelf eer te betuigen. De Drie Wijzen werden door een goddelijke droom gewaarschuwd Herodes niets te laten weten. Toen Herodes dat merkte, liet hij alle pasgeboren kinderen in Bethlehem vermoorden. Jozef, Maria en Jezus konden tijdig vluchten naar Egypte.

Meer lezen? Kijk op <https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/driekoningen-10-vragen-antwoorden>

REGIO-NIEUWS

Agenda seizoen 2021/2022 Regio Breed

2021

19 december - KerstINN - volwassenen - Willibrordkerk

(Hierbij houden wij ons aan de dan geldende maatregelen van regering en bisdom)

2022

23 januari: Eerste Familiezondag dekenaat Schagen, aanvang 15.30 uur
Christophoruskerk Schagen

In maart: Bezoek heiligdom Heiloo - Tiger Kids

2 april: Eucharistieviering - Tigers of God

3 april: Kerkhoppen - Texel

18 mei: Mini bedevaart Heiloo - volwassenen

19 juni: Het grote jaarfeest - Tigers of God

3 juli: EHC op herhaling - Tiger Kids



VIERINGEN IN DE REGIO

Voor vieringen in de regio zie de desbetreffende websites.

Onze Lieve Vrouw Visitatie - 't Zand:

www.rkkerktzand.nl

O.L.V. Praesentatie - Anna Paulowna:

www.olvpraesentatie.nl

Petrus en Paulus kerk - den Helder:

www.mariasterrederzee-denhelder.nl

Willibrord - Julianadorp:

www.willibrordkerkjulianadorp.nl

